

HET WEL EN WEE VAN DE FAMILIE WILLEMSTEIN + AANVERWANTE

GENAAMD:

HET FILLISTEINTJE



Barendrecht, 24 maart 1999

Hallo Allemaal,



Jullie dachten misschien dat het krantje ter zielen was, maar je ziet sommige mensen geven nooit op.

Ik hoef jullie niet te vertellen wat er in het vorige krantje stond, want dat is de familie allang vergeten. Sorry mar we hadden het te druk, druk, druk, druk....

Onze plannen zijn om 2 x per jaar het filisteintje uit te brengen; nl. in het voor- en najaar. Gezien het aanleveren van kopij moet dit natuurlijk makkelijk in 2 krantjes haalbaar zijn.

Wat komt er allemaal in de krant? Natuurlijk weer de verjaardagen, trouwdagen, en nieuwe adressen.

Verder een verslag van Corrie , Wilma, Sjanie, Debbie , Natascha en William, Jolanda, een reisverslag van Dick en Bep, en ook de prietpraat en Wist-u-datjes niet te vergeten. En als ze het nog heeft gehaald een verhaal over de eerste keer vliegen van Francisca (anders komt het vast in de volgende krant).

Nieuw in deze krant is de recepten rubriek.

Al met al hebben we met elkaar weer wat gepresteerd om trots op te zijn. Als we zo doorgaan kan het Filisteintje nog generaties lang mee. Dat zou leuk zijn.

Veel leesplezier en tot over een half jaar.

De redactie

DE VERJAARDAG KALENDER

JANUARI

2-1998 Adriënne Willemstein
5-1993 Rutger Konijnenburg
6-1998 Jennifer Stam
12-1983 Willem Willemstein
15-1942 Bep Willemstein
27-1975 Bianca van Oorschot
27-1996 Astrid van der Lee
28-1971 Tanja Stam
30-1963 Connie Konijnenburg
31-1967 Willem B. Willemstein
31-1966 Mirjam Willemstein

FEBRUARI

5-1970 Gertjan Brouwer
7-1985 Willeke Willemstein
9-1965 Henry van Driel
19-1997 Cheyenne Willemstein
20-1956 Jan van Summeren
26-1974 Liliane Willemstein

MAART

2-1938 Jannie Willemstein
16-1972 Natasja Willemstein
17-1940 Truus den Hollander
21-1969 Erik Mouwens
31-1971 Marcel Moerkerken

APRIL

7-1973 Michel Willemstein
8-1987 Frank Konijnenburg
9-1992 Mike van Driel
13-1971 Paula Willemstein
14-1936 Gert Willemstein Sr.
15-1992 Mark den Hollander
17-1973 Debby Achten
24-1964 Willem P. Willemstein
24-1984 Chris Willemstein

MEI

2-1943 Jaap Willemstein
7-1944 Jopie Willemstein
12-1959 Connie van Summeren
20-1994 Robbert van der Lee
21-1989 Rob van Summeren
22-1953 Aart Willemstein
23-1940 Jan den Hollander

JUNI

4-1968 Monique Willemstein
5-1988 John den Hollander
8-1957 Marijke Willemstein
11-1957 Dick van Santen
12-1969 Steve de Wolff
14-1971 Dickie den Hollander
25-1960 Bas Konijnenburg
28-1988 Ilse Willemstein

JULI

1-1963 Afke den Hollander
3-1977 Francisca Kokkelink
5-1971 Jolanda Willemstein
5-1965 Ineke van der Lee
17-1949 Sjanie Willemstein/
Francien Kokkelink
17-1957 Dick de Visser
19-1975 Wilma Elzerman

DE VERJAARDAG KALENDER

AUGUSTUS

- 3-1962 Montze Willemstein
- 4-1967 Carla van Driel
- 10-1994 Francis de Wolff
- 11-1968 René Stam
- 22-1998 Terence Willemstein
- 25-1995 Bryan Stam
- 26-1996 Jo-An de Wolff
- 31-1972 Bastiaan Elzerman

SEPTEMBER

- 1-1972 Corina Kokkelink
- 4-1958 Wim Willemstein Gzn.
- 4-1961 Gerda de Visser
- 17-1935 Alie Willemstein
- 18-1989 Ashwin van Santen
- 22-1971 Stefaan Ouwerkerk

OKTOBER

- 8-1957 Meta van Santen
- 9-1948 Ria Willemstein
- 19-1955 Rens Willemstein
- 21-1963 Ronald van der Lee
- 21-1997 Roy de Visser
- 22-1987 Cora Willemstein
- 25-1958 Simon den Hollander

NOVEMBER

- 1-1989 Matthijs Willemstein
- 8-1970 Danny van 't Zelfde
- 11-1978 Francis Elzerman/
Janet Elzerman/
- 16-1994 Samantha de Visser
- 19-1992 Nadia Willemstein

DECEMBER

- 3-1986 Linda den Hollander
- 8-1994 Yaela Willemstein
- 12-1980 Tonnie Elzerman
- 23-1963 Gerrit Willemstein
- 24-1973 Corry Elzerman
- 26-1970 William Willemstein
- 27-1941 Dick Willemstein
- 30-1944 Cees Willemstein
- 31-1991 Kim van Summeren



TROUWDATA

15 Januari	Siem en Afke den Hollander	1988
15 Februari	Jaap en Ria Willemstein	1968
18 Februari	Dick en Gerda de Visser	1983
3 Maart	René en Tanja Stam	1995
5 Maart	Dick en Bep Willemstein	1964
20 April	Aart en Marijke Willemstein	1979
21 April	Ronald en Ineke v/d Lee	1989
13 Mei	Jan en Connie van Summeren	1988
12 Juni	Henry en Carla van Driel	1987
18 Juni	Jan en Truus den Hollander	1958
6 Juli	Dick en Meta van Santen	1979
4 Augustus	William en Natasja Willemstein	1995
3 September	Wim en Mirjam Willemstein	1993
8 Oktober	Cees en Jopie Willemstein	1963
10 Oktober	Gert en Alie Willemstein	1957
17 Oktober	Gert en Monique Willemstein	1994
10 December	Wim en Montze Willemstein	1982
24 December	Bas en Connie Konijnenburg	1982



RIING! RIING!



ADRESSENLIJST

Driel van Henrie, Carla, Mike	Steigerboom 2a 5331 KA KERKDRIEL	0418-632133
Elzerman Corry, Erik	Moriaanseweg Oost 227 3223 AH HELLEVOETSLUIS	0181-311516
Elzerman Bastiaan, Bianca	Dorpsstraat 9 3284 AC ZUID-BEYERLAND	0186-662086
Elzerman Wilma en Danny	A.M. de Jongstraat 105 2985 TB RIDDERKERK	0180-427626
Hollander den Jan, Truus	Linde 2 2992 AP BARENDRECHT	0180-610784
Hollander den Simon, Afke John, Mark	Miedweg 14 9073 LN MARRUM	0518-413026
Hollander den Linda	Wolweversweg 30 2262 DG OUD-BEYERLAND	
Hollander den Dickie, Stefaan	Polkastraat 48 2992 GV BARENDRECHT	0180-613339
Kokkelink Francien, Franciska	Boerhaavelaan 13 2992 KB BARENDRECHT	0180-627332
Kokkelink Corina, Steve, Francis, Jo-An	Westdijk 87 3271 LL MIJNSHEERENLAND	0186-603903
Konijnenburg Bas, Connie, Frank, Rutger	Van Hulststraat 24 2992 KL BARENDRECHT	0180-615769

ADRESSENLIJST



Lee van der Ronald, Ineke, Robbert, Astrid	Noordeinde 10 2742 AG WADDINXVEEN	0182-615158
Summeren van Jan, Connie, Rob, Kim	Middelweg 74 6584 AJ MOLENHOEK	024-3582502
Santen van Dick, Meta, Ashwin	Kamillestraat 2 5321 RN HEDEL	073-5992343
Stam René, Tanja, Bryan, Jennifer	Middelsluisdijk WZ 10 3281 LJ NUMANSDORP	0186-655095
Visser de Dick, Gerda, Samantha, Roy	Jan Stuversstraat 21 5321 JL HEDEL	073-5993918
Willemstein Gert, Alie	Rijksstraatweg 325 2988 BH RIJSOORD	0180-613050
Willemstein Wim, Montze, Nadia, Terence	Griegplantsoen 27 2992 EH BARENDRECHT	0180-617458
Willemstein Gerrit, Monique, Yaela, Cheyenne	Standerdmolen 59 2929 DL BARENDRECHT	0180-613712
Willemstein Jannie	Burg. Verdegaallaan 22 5321 SP HEDEL	073-5993628
Willemstein Dick, Bep	Middeldijk 29 2992 SH BARENDRECHT	0180-616789
Willemstein Wim, Mirjam	Operastraat 35 2992 GB BARENDRECHT	0180-620305



ADRESSENLIJST

Willemstein Jolanda, Marcel	Polkastraat 12 2992 GV BARENDRECHT	0180-622966
Willemstein Liliane, Gertjan	Kruisbespad 72 2995 TC HEERJANSDAM	078-6773104
Willemstein Jaap, Ria, Michel	Beltmolen 68 2992 DA BARENDRECHT	0180-616553
Willemstein William, Natasja	Chopinstraat 19 2992 EE BARENDRECHT	0180-623467
Willemstein Cees, Jopie	Reijerwaardseweg 26 2991 XD BARENDRECHT	0180-613944
Willemstein Wim, Debby, Adriënne	Reijerwaardseweg 44 2991 XD BARENDRECHT	0180-623903
Willemstein Paula	St. Jorisplein 88 St. 2981 GG RIDDERKERK	0180-433033
Willemstein Sjanie, Janet, Francis, Tonny	Kempenaar 60 2991 PH BARENDRECHT	0180-619542
Willemstein Aart, Marijke, Willem, Chris, Ilse, Matthijs	Cantatelaan 34 2992 GM BARENDRECHT	0180-613791
Willemstein Rens	J.G. Oemvliet 34 2992 TE BARENDRECHT	0180-621418
Willemstein Willeke, Cora	Zwartewaal 48 4617 NS BERGEN OP ZOOM	



Leuk hoor, een schoonzus die bij de redactie van het Filisteintje zit, wie wordt er gebeld als er nog wat voor de krant geschreven mag worden, juist ondergetekende.

Nou heb ik ook nog wel wat leuks te melden tenminste dat vind ik zelf (en mijn vader en moeder ook, al zal pa dat nooit toegeven). Ik woon namelijk sinds 1 maart officieel samen. Nooit gedacht dat ik ooit nog iemand zo ver zo krijgen maar met de hulp van Wim en Mirjam is het toch gelukt. De gelukkige(?) is Marcel Moerkerken, de meeste van jullie hebben hem al op de nieuwjaarsreceptie kunnen bewonderen.

Wij kennen elkaar via ons werk bij Berkman Visser (*de Renault dealer van Barendrecht en omstreken*) en wij zijn nu ruim één jaar bij elkaar en hij begint al aardig aan de familie Willemstein te wennen. Wij wonen al een tijdje officieus samen omdat Wim en Mirjam in zijn huis wonen tot dat hun huis af is.

Ik zal even wat over hem vertellen, hij is 27 jaar, werkt als autoverkoper, hij is sportief, kletst de oren van je hoofd en hij is heel lief en romantisch.

Op 12 februari werd ik van mijn werk "ontvoerd", moest ik mijn koffer inpakken en toen reden we naar Schiphol voor een verrassings-Valentijn weekend in Rome. Mijn moeder was wel een beetje teleurgesteld dat ik niet ten huwelijk ben gevraagd maar daar vinden wij het nog iets te vroeg voor, eerst maar even afkijken hoe Dicky en Stefaan volgend jaar gaan trouwen.

Wij hebben in Rome een heel leuk weekend gehad, heel veel gezien en iedereen moet de groeten van de Paus hebben. Rome is mooie stad; echt vol met oude gebouwen, monumenten en fontein, alleen is alles wel erg duur. Het weekend dat wij er waren was het carnaval en alle kleine kinderen zijn dan mooi verkleed en mogen confetti naar elkaar gooien. In andere steden worden ook nog optochten gehouden maar in Rome niet. We zijn ook in de winkelstraten geweest waar alle grote ontwerpers hun winkels hebben, hangt er gewoon maar 1 jurk in de etalage en in de winkel hangen er hooguit 5, erg raar gezicht. Heel Rome is ook mobiel te bereiken, echt iedereen, jong en oud, heeft een mobiele telefoon. Wij waren ook erg blij dat wij hem bij ons hadden want dan hoorden wij er ook bij.

Tot slot wil ik tegen alle mannelijke lezers van het Filisteintje zeggen dat zo'n Valentijns kado zeer goed in de smaak valt, hint hint.

Groeten
Jolanda



Vakantie 7 / 28 februari 1998 naar: SINGAPORE, SUMATRA, JAVA, BALI.

We komen aan in Singapore. Een eerste indruk heel hoge gebouwen, schone stad,



grote haven, China town met Chinese tempels en winkeltjes.

Van Singapore naar Medan op Sumatra gevlogen. In de bus voor rondrit, Moskee Chinese Tempel, paleis van Sultan. Door naar Berastagi.

Volgende dag weer vroeg op richting Toba meer, waar we drie nachten logeren in een leuk hotel op het eiland Samosir.

De 8^e dag gaan we weer naar het vliegveld van Medan voor de vlucht naar Jakarta op Java. We komen in het donker aan, schitterend gezicht. We hebben een heel erg chic hotel. Onze gids is de tante van Sandra Reemer.

De volgende morgen maken we eerst een rondrit door Jakarta, naar het Wajang poppen museum, maritiem museum, beelden, haven. Weer terug in het hotel is men bezig met de voorbereiding van een bruiloft. Er worden 2500 gasten verwacht. Veel pracht en praal, wij mochten ook komen. Iedereen geeft geld dus is het feest betaald.

Buiten stinkt het heel erg van de uitlaatgassen.

We moeten weer vroeg op voor een lange tocht naar Bandung. We logeren in het beroemde hotel Savoy Homann. 's- Avonds hebben we Wajang poppen gekocht. De volgende dag weer heel vroeg op, we gaan richting vulkaan. We moeten heel erg klauteren over glibberpaadjes. Beneden is het heel warm, je kan een ei bakken in de krater. Weer naar boven klimmen, daarna zwemmen in het water van 38 gr. Daarna gaan we naar de Angklunschool, daar zien we muziek, zang en dans heel erg leuk.

12^e dag richting Baturaden. Prachtige tocht veel Sawa's gezien. We logeren in een landelijk hotel met een prachtig uitzicht. We krijgen ontbijt op ons balkon, daarna gaan we wandelen. We zien een gifslag van 1½ m. Onderweg hebben we een tropische onweers- en regenbui gehad. We vervolgen onze reis langs theeplantages, naar de Borobodur, een van de 7 wereldwonderen. Het is een heel erg mooie ronde koepel, een Boeddhistisch heiligdom uit de 8^e eeuw. We rijden door naar Yogyakarta waar we overnachten in hotel Garuda.

Dan is het ineens al de 15^e dag. We bezoeken een leerfabriek, zien hoe ze Batik maken, gaan naar een zilverfabriek, we kopen ook van alles. We bezoeken een oud paleis "de Kraton". 's- Avonds dineren we daar met de prins. In een optocht met 14 paardenkoetsjes worden we er heen gebracht.

16^e dag. Het is zondag en we bezoeken de Prambanan tempel en de vogeltjes markt, met allemaal kooitjes. We drinken met een rietje uit een kokosnoot.

's-Avonds komen we in ons hotel Royal Orchid aan. Het is een heel mooi hotel uit de koloniale tijd.

We gaan half 10 richting Surabaya naar het vliegveld voor onze vlucht naar Bali. Het



is een klein oud vliegtuig. Bali is heel mooi. Het Bali Beach hotel is heel chic. Het heeft b.v 3 zwembaden!

De 19^e dag maken we een tocht over Bali. Bij een houtsnijwerkplaats hebben we olifanten en buffels gekocht.

De volgende morgen hebben we vrij. 's Middags gaan we met de taxi naar Kuta (een winkelcentrum). Aan het einde van de middag krijgen we een hevig onweer. Als het avond is gaan we met zijn allen naar de Kecak dit is een apendans. Na het diner is er een traditionele modeshow.

21^{ste} dag Inpakken. Om 12 uur in de bus naar Denpassar. Dit is het vliegveld. Om 2 uur vertrokken naar Jakarta. 1 uur en een kwartier wachten want het onweerde weer vreselijk. We vlogen naar Singapore in de hal hingen mooie boeketten orchideeën. Weer 1½ uur vertraging. We vliegen door naar Abu Dhabi. Weer een uur vertraging. De 22^{ste} dag landen we om 08.20 uur op Schiphol. We zijn 27 uur onderweg geweest. Dit is het einde van een onvergetelijke reis.

Bep Willemstein



Beste familieleden

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al weten willen wij (**Natasja & William**) al ruim 2 jaar heel graag een kindje, helaas kwamen wij er achter dat, dat in sommigen gevallen niet van zelf gaat.

Na één jaar belande wij in de medische molen, en na vele onderzoeken werd er een oorzaak gevonden, een behandeling van deze oorzaak is er (nog ?) niet, maar werd ons verteld, we konden op de wachtlijst voor **IVF/ICSI**.

Nou die kans pakten we met beiden handen aan !

Ik moest naar het *dijkzigt ziekenhuis in rotterdam* met de afdeling **IVF** bellen, daar hoorden ik dat er een wachtlijst was van 18 maanden, voor de **IVF/ICSI** methode en 3 maanden voor de "gewone" **IVF**

Een onderzoek moest uitwijzen waar wij het meest geschikt voor waren, maar waarschijnlijk werd dat toch wel de **ICSI** methode, dat werd dus de **ICSI** methode en moesten 18 maanden wachten!

Wij kregen een heel boekwerk met informatie over **IVF/ICSI** opgestuurd, waarin de behandeling was beschreven, en de risico's stonden vermeld .Ik zal dit in het kort probeeren op te schrijven !

IVF/ICSI, dit is een afkorting voor, In Vitro Fertilisatie/ Intracytoplasmatische Sperma Injectie

De voorbereiding voor de **ICSI** is gelijk aan die van de "gewone" **IVF**, door middel van hormonen worden er meer eiblaasjes aangemaakt, de hormoon behandeling bestaat uit dagelijkse injecties verschillende hormoonpreparaten .

Wanneer voldoende eiblaasjes gerijpt zijn, worden deze onder plaatselijke verdoving aangeprikt en leeggezogen om de eicellen te verzamelen.

Bij de "gewone" **IVF** worden dan enkele duizenden zaadcellen bij één eicel gebracht, waarvan één zelf in de eicel moet doordringen, bij de **ICSI** methode wordt onder de microscoop één zaadcel vastgepakt en met een naald in de eicel geprikt.

De volgende dag wordt gekeken of er bevruchting is opgetreden, indien dit het geval is vind 3 á 5 dagen later terugplaatsing plaats.

Als 17 dagen na de dag van de eicel punctie nog geen menstruatie is opgetreden, wordt er een zwangerschapstest verricht heel erg spannend dus !!!

De feiten over IVF/ICSI :

- We krijgen 3 behandelingen vergoedt, als je daarna nog meer behandelingen wil kan dat maar, dan zijn de kosten voor eigen rekening (heel erg duur)
- We hebben per behandeling \pm 33% kans per behandeling dat het allemaal goed gaat.
- Bij een ICSI zwangerschap bestaat iets meer kans op chromosmale afwijkingen, er wordt dan ook geadviseerd om een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie te laten verrichten
- Begin December hoorde we dat de wachtlijst iets verkort wordt !!
Goed nieuws voor ons dus, we zijn nu waarschijnlijk rond de zomer aan de "beurt "

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle vorderingen !!!



Groetjes van William en Natasja Willemstein

CULINAIRE FAMILIEGEHEIMEN.

Dit is een nieuwe rubriek. Hopelijk houden wij jullie zo aan het lezen, en wij laten wij jullie hieraan actief deelnemen. Zoek de kookschriften maar vast op want de kans bestaat dat jouw recept hier volgende keer staat. Het gaat als volgt; we vragen je om een eigen recept, dus het is niet de bedoeling dat je het kookboek openslaat en er iets uitpikt. Nee het moet iets zijn wat jij alleen kan maken of iets wat echt bij jouw gezin of familie hoort. Het mag best een heel eenvoudig recept zijn, b.v. tomatensoep, maar dan wel op de manier zoals jij dat speciaal maakt. Verder stellen we een paar vragen, of je vaak kookt, of je het leuk vindt, wie het meeste kookt bij jullie thuis etc. Ik (Mirjam) zal de spits afbijten, dan weten jullie gelijk hoe het gaat. Hopelijk vind je het recept ook lekker.

Kaasrout

350 gr champignons
8 dl water
2 bouillonblokjes
100 gr boter
100 gr bloem
600 gr Goudse belegen kaas
2 ons ham
peterselie
oregano

De bouillonblokjes koken in de 8 dl water. Champignons erbij. In een andere pan boter smelten en de bloem erbij en bouillon beetje voor beetje al roerend erdoor doen. Dan de gesneden champignons erbij. Kaas erdoor en het vuur laag draaien. De ham erdoor afmaken met kruiden en veel verse peterselie eventueel peper. Dit is een lekker recept voor de zaterdag of zondag als je niet echt wil koken en gewoon wat liflafjes wil eten. Lekker met stokbrood.



Ik kook best graag, eigenlijk niet de dagelijkse kost maar als er iets te doen is dan kook ik graag. Of soms zomaar als ik iets bijzonders wil maken. Dit gaat mij vaak beter af dan de dagelijkse kost. Ik kan b.v. nog steeds geen gehaktballen maken. Van de doordeweekse dingen kook ik het liefst in de wok. Dan is mijn fantasie onuitputtelijk. Het is moeilijk om daar een recept van te maken want dat ontstaat ter plekke. Ook macaroni en spaghetti zijn steeds anders bij mij. Taarten en cake lukken ook altijd bij mij, maar die dingen kun je niet iedere dag eten, ik vind dat wel heel leuk om te doen. Verder kook ik graag Indisch, dit kan ik niet uit mijn hoofd hoor, daar heb ik echt een kookboek bij nodig. In mijn familie wordt ook graag gekookt, wij wisselen onderling ook vaak recepten uit en bij 1 broer en zus eten Wim en ik regelmatig als ze weer eens een lekker receptje hebben. Dat is heel gezellig. De kaasrout is ook een recept van mijn zus, zij heeft het ooit eens van een vriendin gekregen, 20 jaar geleden of zo, misschien wel langer. Mijn vader is jong overleden en bij Marleen bracht ik heel wat tijd door. Dat was heel gezellig, ik hielp haar dan in de keuken en dit recept hebben we regelmatig gemaakt. Het is een kruising tussen ragout en kaasfondue en je zet heel gezellig de pot en warmhoudertje op tafel en eten maar.

WIST U DATJES



lekker even onderuit.....

- Wist u dat: Jaela nu 4 jaar is en naar de basisschool gaat en dit zo leuk vindt dat ze er geen uur van wil missen.
- Wist u dat: Montse geopereerd is aan haar knie, er zijn pennen uitgehaald, de naweën van het ongeval op de scooter. Sterkte hoor.
- Wist u dat: Gert jr. 12,5 jaar bij de zaak zit, van harte gefeliciteerd. Hij is al overspoeld met cadeaus, maar voor de gulle gever met excuses, het adres bevindt zich op een andere pagina in dit blad.
- Wist u dat: Connie niet altijd goed oplet in de auto en jawel voor haar reed er een opaasje en die moest plotsklaps remmen. Zij rijdt nu in plaats van een wit een ferrari... ..rood autootje!
- Wist u dat: Samantha ook al op de basisschool zit, net als Robbert en Francis. Wat zijn die kleintjes toch makkelijk hè, ze hebben het allemaal naar hun zin. Samantha en Francis zitten daarnaast ook al op zwemles.
- Wist u dat: wij dit stukje tekst gaan bewaren voor als deze kindertjes in hun pubertijd zijn.
- Wist u dat: Hoe lang geleden is vorig jaar??? Dick en Gerda hebben vorig jaar zomer Hfl 2.000,00 , euro 907,56 (voor de echte freakjes) gewonnen in de Staatsloterij. Het geld hebben ze persoonlijk opgehaald in den Haag. En nu is het op... .. Het is al zoouooooo lang geleden.
- Wist u dat: Cees nog geen "Wist u datjes" weet.
- Wist u dat: Meta en Dick een caravan hebben gekocht.
- Wist u dat: er heel veel water door de Waal moest voor huize Kokkelink over was van de Dordtsestraatweg naar de Boerhaavelaan.
- Wist u dat: je bij een dergelijke verhuizing al gauw niets anders meer eet dan patat en chinees. Men in huize Kokkelink dus ook heel erg blij was dat een particuliere kok zich aanmeldde om voor de familie te koken.
- Wist u dat: Deze chef-kok genaamd Marijke, echt een geweldige uitkomst was en de familie Kokkelink daar meer dan verschrikkelijk blij mee was.
- Wist u dat: Ria de parkeergarage van AH nogal krap vindt en dat er nu een nieuwe deur in Michel zijn auto zit
foei,foei, of was de deur toch aan vervanging toe.



Wist u dat:

de vriendin van Michel, Patricia, bij Francine en Tanja in de kapsalon werkt voor 2 dagen. Nou, meid, knip ze!

Wist u dat:

Tanja 2 dagen minder is gaan werken sinds oktober en daar nog steeds heel erg aan moet wennen. Raar hoor, zo veel vrije tijd.

Wist u dat:

Connie van Summeren dit jaar met haar tweede jeugd gaat beginnen: ze wordt namelijk 40 jaar en is hier zo blij mee dat ze zelfs een zaaltje heeft afgehuurd om een feest te geven. Jan gunt Connie ook haar tweede jeugd en door dat te bewijzen verraste hij haar met een auto welke Connie vroeger ook gehad heeft toen ze in haar eerste jeugd zat, namelijk een Triumph TR 7. (Zou Jan ook een prijs gewonnen hebben in de Staatsloterij??) Nou Connie, we wensen je veel plezier op je feest en een heel gelukkige tweede jeugd.

Wist u dat:

Mirjam en Wim bijna een baby verwachten? Nog eventjes geduld, we denken allemaal aan jullie.

Wist u dat:

er intussen al heel wat Willemsteinen in de "manege" Van Liliane en Francis rondrijden. De jongste is amper 4 jaar en heet kleine Francis en is voor de duvel niet bang.

Wist u dat:

Janet in diezelfde manege pas een ongelukje heeft gehad en met een echte ambulance naar het ziekenhuis moest. Gelukkig viel het allemaal wel mee.

Wist u dat:

Gerda er alles aan doet om weer zo'n grote klapper te maken als in de Staatsloterij. Ze heeft namelijk, samen met een kennis een poging gedaan om mee te mogen doen met Lingo, maar helaas lagen ze er in de voorrondes al uit.

Wist u dat:

Gerda ook op de rommelmarkt geprobeerd heeft haar oude spullen te slijten. Het resultaat netto winst maar liefst hfl 48,50 voor een dag hard werken en kou lijden. Dus conclusie: hopen maar dat ze weer prijs halen bij de Staatsloterij want de rest haalt toch niets uit.

Wist u dat:

Bep een nieuwe auto heeft gekregen. Er dus nu iemand anders heel gelukkig rondrijdt in een 10 jaar bijna spiksplinternieuwe auto.

Wist u dat:

Er nog meer mensen zijn met een nieuwe auto, namelijk Dickie en Steef en ook Jolanda en Marcel. In een gele en zwarte uitvoering. Wij wensen jullie veel rijplezier.

Wist u dat:

Marcel (van Jolanda) wel een heel erge slijmjurk is. Hij vat Valentijnsdag wel heel erg letterlijk op en neemt zijn geliefde onaangekondigd mee naar Rome!!!! The Italian way... ..how romantic.

Wist u dat:

sommige mannen beseffen dat deze ene figuur de man in het algemeen hiermee wel in hun onderbroek zet.



- Wist u dat: als Francine op vakantie gaat Rene en Tanja in haar huis gaan. Francine wel erg veel moeite zal hebben om ze weer uit haar huis te krijgen. Rene en Tanja wel weer plannen hebben om richting Barendrecht te verhuizen. Laten we hopen voor Francine dat ze dit niet zien als de geplande verhuizing.
- Wist u dat: Dicky en Stefaan 14 januari 2000 gaan trouwen. Alvast gefeliciteerd.
- Wist u dat: Frank is uitgekozen voor het selectieteam van de waterpolo.
- Wist u dat: Bas en Connie dit jaar naar Zweden op vakantie gaan in plaats van naar Frankrijk.
- Wist u dat: Frako overgenomen is door Corina en dit heel goed gaat. Veel succes, hoor.
- Wist u dat: Roy inmiddels al weer 17 maanden is en al goed kan lopen. Praten lukt nog niet goed maar Ja zeggen als er gevraagd wordt of hij iets wil eten gaat hem goed af.
- Wist u dat: Corrie zwanger is? Veel succes de komende maanden.
- Wist u dat: Steve weer geopereerd moet worden aan zijn voet. Steve, Corina en de kids naar Amerika gaan, naar familie van Steve.
- Wist u dat: wij er echt geen meer weten??????



priet praat

van de kleinste voor de grootste



Samantha zegt: Mama, als jij mij nu helpt met eten mag jij
ztrakz een zpellet je met mij doen.

Vraag je van Ineke aan Robbert: weet jij al een cadeautje
voor Opa van der Lee zijn verjaardag. Jaadaa, zegt
Robbert, zpieballenhandzchoenen, kan die lekker met Oma
vechten.

Robbert en Azthid zpielen dokterje. Nu ik, zegt Azthid,
dokter, ik ben dood en ik heb pijn in mijn poten.



Rene geeft antwoord op een vraag en zegt, ja dat iz goed
meizzie, waat op Bryan meteen roept: dat iz niet een meizzie,
ze zpeelt niet met poppen!

Rutger neemt een verderkijker mee op vakantie....



prietpraat

Francis zegt als mama haar naar bed brengt: als papa het echt wil mag hij straks nog wel een boekje voorlezen



Tanja tegen Bryan: breng jij Tjakkos (de hond) even naar binnen. Bryan tegen Tanja, waarom... er zitten toch poten onder

Azthid in een boze bui tegen papa en mama: ik ben heel boos op lullie en ik krijg heel veel hoofdpijn van lullie



Een meisje in de kapzaal staat bij haar broertje te kijken die geknipt wordt. Francine zegt tegen haar: je broertje heeft mooi haar. Ja, zegt ze, jongens hebben krullen en meisjes hebben haar.



Priet praat

Een jongentje ziet op de kinderboerderij een pauw en zegt
.....mama, die hep mooie bloemen

Robbert komt naar beneden en zegt: mama, Arthid is boven de
muur aan het verven. Mama zit omhoog naar boven en Robbert
zegt: nee joh, ik kom niet ik wacht hier wel even.....



Dit was het weer en tot de volgendekeer !!!!!!!!!!!

Juist ja, ik heb dus de pen gekregen en nu moet ik jullie iets gaan schrijven. Iets wat nog leuk om te lezen is ook natuurlijk, anders leest niemand het en is het daarbij ook nog eens zonde van mijn tijd. En reken maar dat mijn tijd kostbaar is.

Erik en ik wonen alweer bijna twee jaar in Hellevoet. Nee, we zijn nog niet klaar met verbouwen maar wat maakt het uit? We hebben alle tijd toch? Erik en ik worden steeds handiger en het verbouwen gaat ons best aardig af. Zo goed zelfs, dat we dachten dat we wel tijd en plek genoeg hadden voor een hond in huis. Gezellig joh, zo'n viervoeter die lekker in de weg loopt als je iets wilt verven of je helpt graven in de tuin en mij lekker van m'n huiswerk af houdt. Zodoende zijn wij de baasjes geworden van Polly. Ze is een Friese Staby en lijkt op de Polly die wij vroeger (heeeeel vroeger) hadden. Als Polly vindt dat we er best nog fit uitzien na een uurtje strand, zal ze wel even zorgen dat wij ook nog even kunnen rennen en desnoods zwemmen. Polly zet graag de jacht in op fazanten of konijnen en wij dus daarna de jacht op Pol. Bang om me te verslapen ben ik sinds we Polly hebben niet meer. Polly heeft een ingebouwde wekker, ze houdt geen rekening met mijn eventuele late diensten. 6 uur / Half 7 tijd om op te staan baas! Tijd voor mijn ochtend wandeling. Terug in huis, weet ze niet hoe snel ze weer naar boven moet komen en als ik nog een uurtje wil slapen op mijn vrije dag, pech Polly is lekker naast Erik in bed gekropen en zo braaf als ze 's avonds in d'r mand gaat, zo vast besloten ligt ze 's ochtends in mijn mand. En weet je wat het gekke is, ik zou haar voor geen goud meer willen missen. Toen kwam er die dag dat ik voor een tentamen naar school moest en er op school een jongen naar me toe kwam. Zeg Corry, jij bent toch helemaal weg van die hond van je, wil je er niet nog een bij hebben. Inmiddels woont Boef (een vuilnis bakkie) nu ook bij ons en samen met Pol en de katten hebben ze het prima naar hun zin. Jullie vragen je misschien af of Erik alles goed vindt wat ik doe of welke beesten ik in huis haal. Nou ik kan je vertellen dat hij bij Boef riep dat het nu maar eens afgelopen moest zijn, De beesten gaan namelijk bij voorkeur allemaal bij Erik zitten als ie 's avonds nog even de krant wil lezen.

Nou had ik nog één verrassing voor Erik.

Ja, we krijgen het nog een beetje drukker de komende jaren. Als alles goed gaat, wordt half augustus ons kindje geboren:

Ik wil de pen doorgeven aan Dicky & Stefaan. Ik heb namelijk via via gehoord dat zij gaan trouwen, als het even kan wil ik daar natuurlijk wel het fijne van weten.

Groetjes,

Corry en natuurlijk ook van Erik



Hallo allemaal,

Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat

Wim en Debby

Op 16 jullie om 14.00 uur gaan trouwen in het Kasteel van Rhoon.

*Een ieder die bij deze plechtigheid aanwezig wil zijn is van harte
welkom.*



Maar dan komt het, je hebt een datum, hoe ga je het doen, waar ga je het doen. Hou je een feest met alles erop en eraan of hou je het in besloten kring?

Al met al best moeilijk want nodig je die uit, moet je die ook uitnodigen enz. enz.

Na veel gepraat hebben we de knoop doorgehakt. Wij houden een feest met alleen naaste familie en goede vrienden, dus een klein, besloten feest.

Onze kleine meid wordt natuurlijk wel bruidsmeisje.



Voor de rest hopen we op mooi weer. Dan zal het allemaal wel op rolletjes verlopen.

Groeten van Wim en Debby en Adriëne.

Hallo Allemaal,

Het is al weer even geleden , maar wij hadden jullie noch nog een nieuwtje te vertellen.

Alhoewel wij denken dat de meeste van jullie al op de hoogte zijn.

Vorig jaar eind mei hebben wij, Wilma en Danny een flat gekocht in Ridderkerk, eindelijk was het zover , het had naar ons zin al lang genoeg geduurd voordat we iets hadden gevonden.

Toen we de eerste keer gingen kijken hadden we allebei het gevoel dat dit het moest worden .

De flat heeft 3 slaapkamers, woonkamer, keuken, badkamer, toilet, genoeg ruimte dus.

Er moest nog wel wat aan gedaan worden maar 'ja dat heb je altijd. We zaten allebei nog een beetje in dubio ofdat we de badkamer en de toilet helemaal wilde vernieuwen , want die waren namelijk HELEMAAL BLAUW en dan bedoel ik ook echt BLAUW.

Na alle financiële zaken te hebben geregeld kregen we begin juni de sleutel. Danny had 4 weken vrij genomen om te kunnen verbouwen en klussen . Toen ik hem aan de telefoon had de eerste dag dat hij bezig was vertelde hij dat heel badkamer al kaal was, er viel dus niets meer kiezen er moest een hele nieuwe badkamer worden gemaakt. En achteraf zijn we daar ook heel blij mee dat we dat gedaan hebben.

Tonny heeft ons ook heel erg geholpen , hij heeft de muren gestukt en de badkamer en toilet helemaal op nieuwe betegeld en als laatste de vloer in de keuken en gang gelegd. Dus als iemand nog een tegelzetter nodig heeft dan kan ik je Tonny echt wel aanraden. BEDANKT TONNY

En na vele dagen werken was er echt vooruitgang te zien, gelukkig maar want anders zouden we het voor niets hebben gedaan.

Op 13 juli hebben we het Frako busje van Tante Francien geleend en zijn we dus echt gaan verhuizen ,BEDANKT TANTE FRANCIEN

Ik moet zeggen alles was eerder in dozen dan dat het weer netjes in kasten was, maar ook dat is heel normaal.

Op maandag 15 juli kwamen pas onze meubelen, maar we hadden toch geen tijd om lekker te gaan zitten dus maakte dat helemaal niet uit. Gelukkig werd alles goed bezorgd, behalve dan ons bankstel wat Danny mee terug had gestuurd, hij zei dat het niet de goede kleur was.

Toen ik dit hoorde zijn we in de auto gestapt en naar de meubelboerderij in Ridderkerk gereden, waar de bank vandaan kwam, daar aangekomen bleek dat het wel het goede bankstel was , en dus moesten ze weer opnieuw komen om het bankstel te brengen.

Maar beter zo dan dat alles al staat en je ziet dan dat het niet goed is.

Inmiddels wonen we dus alweer 8 maanden in Ridderkerk, en ik moet je eerlijk toegeven, voor mij was het echt wennen.

In het begin ging ik dus op mijn fiets naar de Kapsalon, en dat was best wel te doen. Maar als ik zomaar even bij mijn moeder langs wilde en Danny was met de auto weg dan moest ik dus ook fietsen en dat vond ik niet echt leuk.

Danny merkte aan mij dat dit een reden was waarom ik niet echt helemaal kon wennen, en daarom heeft hij mij een auto gegeven, LIEF HE

Ik moet zeggen ik vind het nu helemaal niet meer erg, we wonen er ook echt wel naar ons zin.

Je moet altijd even wennen aan een nieuw huis en aan elkaar, maar wat mij het meeste opviel was dat ik moest wennen aan de stilte in huis, er waren geen broertje of zusjes die zomaar even je kamer in kwamen lopen en een heel verhaal brachten of liepen te gillen door het huis, maar zelfs dat went.

Er zijn nog steeds wel dingen die je moet doen, zoals bijvoorbeeld schilderijtjes e.d. maar dat hou je altijd.

Als je een keer in de buurt bent kom dan maar eens kijken, je bent van harte welkom.

Wilma Elzerman & Danny van 't Zelfde

A.M. de Jongstraat 105

2985 TB RIDDERKERK

0180-427626

P.S. → hier het allernieuwste Wist u datje ...

..... Tonny heeft zijn rijbewijs,

knap hé?! in 1 keer.

Gefeliciteerd hoor!

