

Barendrecht, 30 november 1999

Hallo Allemaal,



Ik zit achter mijn bureau ernstig na te denken, hoe ik dit laatste voorwoord van dit jaar, deze eeuw, dit millennium zelfs, nu eens nu eens zinvol en verantwoord kan verwoorden. Oef, wel opletten dat ik duidelijke taal gebruik. Bij zo iets serieus ga ik moeilijk denken.

Het is nogal wat als je er eens goed over nadenkt. Ik krijg altijd al zo'n speciaal gevoel aan het einde van het jaar; denk dan na over wat er allemaal gebeurd is en wat er kan gaan gebeuren, wat ik wil dat er zou gaan gebeuren. Ik ben er intussen wel achter gekomen dat men over dat laatste niet veel te vertellen heeft. En ik vind, wat ik eigenlijk niet gedacht had, dat het toch ook wel heel bijzonder is, dat we een heel nieuwe eeuw tegemoet gaan. Dat hebben niet veel mensen meegemaakt in hun leven. Wat nog meer bijzonder is, is dat we nu dus ook nog eens dat eerste cijfertje van onze jaartelling gaan veranderen. Het betekent voor mij dat er heel wat gebeurd is de afgelopen eeuw, en zeker voor onze ouders en voorouders. Zoveel veranderingen en vernieuwingen waar de laatste generatie mee is opgegroeid, waren gigantische overbruggingen voor onze opa's en oma's, waarschijnlijk zelfs voor onze ouders. De auto, vliegtuigen, mensen op de maan, en dat ik hier achter mijn computertje zit, is voor mij zelfs niet eens zo natuurlijk. Ik heb op Schoevers nog leren typen op een mechanische typemachine, onze kinderen weten misschien niet eens wat dat is. Ik moet goed nadenken over de mogelijkheden van dit apparaat en zelfs Kjeld met zijn 8 maanden nu ramt al vrolijk met zijn vingertjes op het toetsenbord terwijl hij naar het beeldscherm kijkt. Ik moest juist zo wennen aan dat scherm in plaats van een papiertje in de machine. Zal hij zich over dertig jaar ook al verbazen over nieuwe uitvindingen, gaat alles dan in zo'n hoog tempo door?

Aan de andere kant is er ook niet zo heel veel veranderd, het gezin is nog steeds belangrijk. Juist in deze hectische tijd ben ik blij als we gewoon gezellig thuis zijn met elkaar, zeker nu ik een kind erbij heb. Terwijl we overspoeld worden met nieuws over geweld en minder respect voor elkaar. (het blijkt de eeuw met de meeste oorlogen te zijn) lijken normen en waarden

zelfs steeds belangrijker te worden, We hopen toch allemaal dat onze kinderen goed op zullen groeien en hetgeen wij ze geleerd hebben en zullen leren weer door zullen geven aan hun kinderen. We hopen dat ze trots zullen zijn op waar ze vandaan komen. Wat dat betreft is er niets veranderd.

Wat ik heel erg leuk vind is dat Ineke bezig is met een stamboomonderzoek. Echt heel serieus, ze heeft via Internet contact met misschien wel familie en is via de Burgelijke Stand uitsneden van het bevolkingsregister aan het achterhalen en gaat binnenkort zelfs naar het Rijksarchief om nog meer informatie te achterhalen. Ze schrijft er in dit laatste Filisteintje over. Zonder onze familie, waren wij er niet geweest en zou er nooit een toekomst zijn.

Willemstein of aangetrouwd ik mag wel zeggen dat ik blij ben dat ik geboren ben en dat ik mag proberen er iets moois van te maken op deze wereld, en ik heb daar (waarschijnlijk of hopelijk?) nog een groot gedeelte van het nieuwe millennium de tijd voor.

Ik hoop dat u niet in slaap bent gevallen bij het lezen van dit stukje maar een filosofische gedachte op zijn tijd, en zeker aan het eind van het jaar, deze eeuw, dit millennium zelfs, kan toch ook geen kwaad.

Ik heb nog een wens en verzoek (wel meer maar die zijn prive): BLIJF DINGEN BELEVEN en vertel het ons zodat wij het weer in het Filistijntje kunnen plaatsen, dan blijft de krant bestaan en hoef ik jullie niet lastig te vallen met mijn gefilosofeer. Het is toch leuk als je oprecht interesse hebt in het wel en wee van de familie Willemstein. Ik wens jullie

Namens De redactie,

HEEL FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL GOED NIEUW MILLENNIUM

Mirjam Willemstein-Langelaar

## ADRESWIJZIGINGEN

Stam Rene, Tanja, Bryan, Jennifer	Boerhaavelaan 13 2992 KB Barendrecht	0180-618064
Willemstein Rens		0180-621481
Willemstein Gerrit, Monique Yaela, Cheyenne	Slotermeer 45 2993 RH Barendrecht	0180-613712
Willemstein Wim, Mirjam, Kjeld	Ziedewijdsedijk 83 2991 VP Barendrecht	0180-620305
Willemstein Liliane	Middeldijk 29 2992 SH Barendrecht	0180-616789

Zoals jullie zien zijn er weer diverse adreswijzigingen. Bij Rens staat geen nieuw adres maar wel een nieuw telefoonnummer. Hij heeft geen nieuw telefoonnummer gekregen maar, soms zit het mee en soms zit het tegen, in het laatste Filisteintje van maart 1999 stond zijn telefoonnummer WEER VERKEERD. Rens duizendmaal excuses en we hopen dat we het nu weer goed gemaakt hebben.



# DE STAMBOOM . . . . .

Nee, natuurlijk, zo eng is dat nou ook weer niet. Maar zouden jullie het niet graag willen weten, of misschien weten jullie het al maar hebben jullie het lekker voor je gehouden. Hoe zit het eigenlijk, waar komen wij oorspronkelijk vandaan?

Verhalen en geruchten zijn er zat, over dat voorouderlijke kasteel in Duitsland, over Gerrit als enigst kind, enz. enz.

Beginnend aan een inleidend onderzoekje binnen de familie stuit je gelijk op een probleem. Willemsteinen weten weinig en vergeten nog meer. "Weet ik niet, geen idee, ja, nou je het zegt" is een reden voor mij om binnen 5 minuten naar de kalmeringstabletten te grijpen. (sinds kort)

Enfin, reden genoeg om maar eens te gaan spitten. Nu is dat echt niet in een oogwenkje gepiept. Ach ja, we hebben te maken met ambtenaren, overvolle internetlijnen, e-mails die erg traag beantwoordt worden.

Toch weten we al wat en dus lichten we het eerste tipje van de sluier op.

Gerrit Willemstein (vader van Willem, schoonvader Cornelia) zijn vader heette Mattijs (oorspronkelijk zonder H). Voordat hij huwde met Neeltje van Andel, de moeder van Gerrit, is Mattijs nog 2 maal gehuwd geweest. Te weten, 1<sup>e</sup> maal, met Maartje Lindon en de 2<sup>e</sup> maal met Aaltje Brussart.

**En uit die huwelijken zijn er ook kinderen, halfbroers en halfzussen van Gerrit !**

We hebben een Lena, een Joost, een Heiltje en een Frans.

Het vermoeden bestaat dat Heiltje jong overleden is. Lena is gaan huwen met Pieter Schop, van Joost en Frans weten behalve, hun geboortedatum nog helemaal niets.

In het gezin van Mattijs en Neeltje waren ook kinderen aanwezig die de achternaam van Oudheusden droegen. Neeltje was namelijk ook eerder gehuwd geweest, met Johannis van Oudheusden.

Wat weten we nog meer;

De vader van Mattijs heette Joost Willemstein en was gehuwd met Dirksje van 't Hof. Behalve Mattijs waren er uit dat huwelijk nog 5 kinderen.

Tevens zijn we ook te weten gekomen dat de oma van Geertrui van Kleef, in moeders lijn, Willempje Willemstein heette. Een andere tak die nog uitgezocht dient te worden.

Tot dusver weten we dus zeker:

**Generatie I : de achterkleinkinderen van Willem en Cornelia Willemstein - van Nes**

**Generatie II : de kleinkinderen van Willem en Cornelia Willemstein - van Nes**

**Generatie III : de kinderen van Willem en Cornelia Willemstein - van Nes**

**Generatie IV : Willem Willemstein**

(dat ga ik nu niet uitwerken dat komt later wel, dat weten de Willemsteinen van Nu misschien zelf)

## GENERATIE V

### Gerrit Willemstein;

Geboren : 17 oktober 1883 te Zwijndrecht  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : 9 mei 1976 te Hendrik Ido Ambacht  
Beroep : ijzerwerker  
Ouders : **Mattijs Willemstein en Neeltje van Andel**, zie gen. VI  
Gehuwd : 10 januari 1913 te Ridderkerk  
Gehuwd met : **Geertrui van Kleef**

### Geertrui van Kleef;

Geboren : 9 juli 1886 te Ridderkerk  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : 8 februari 1973 te Ridderkerk  
Beroep : huisvrouw  
Ouders : **Aart van Kleef en Pleuntje Vlasblom\***  
Kinderen : 1 zoon genaamd **Willem**, zie gen. IV

\* De oma van Geertrui, in moeders lijn, was **Willempje Willemstein**, gehuwd met **Adrianus Vlasblom**.

## GENERATIE V11

### Mattijs Willemstein;

Geboren : 12 juli 1837 te Kleine Lindt  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : onbekend  
Beroep : arbeider  
Ouders : **Joost Willemstein en Dirksje van't Hof**, zie gen. VIII  
Gehuwd 1<sup>e</sup> maal : 3 juli 1864 te ?  
Gehuwd met : **Maartje Lindon\***

De achternaam Lindon is niet 100% zeker, het kan ook zijn Linden of Lindonk.

### Maartje Lindon;

Geboren : 14 april 1840 te Puttershoek  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : 5 november 1873 te Groote Lindt  
Beroep : Huisvrouw  
Ouders : onbekend  
Kinderen : **Lena Willemstein**, geboren 14 augustus 1864 te Groote Lindt, huwde ca. 1886 Pieter Schop  
**Joost Willemstein**, geboren 9 december 1865 te Groote Lindt  
**Heiltje Dirkje**, geboren 4 juli 1870 te Heerjansdam (waarschijnlijk jong gestorven)

Gehuwd 2<sup>e</sup> maal : **Aaltje Brussart**

**Aaltje Brussart;**

Geboren : 7 januari 1836 te Heerjansdam  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : 17 december 1880 te Groote Lindt  
Beroep : Huisvrouw  
Ouders : onbekend  
Kinderen : **Frans Willemstein**, geboren 29 augustus 1876 te Groote Lindt

Gehuwd 3<sup>e</sup> maal: **Neeltje van Andel**

**Neeltje van Andel;**

Geboren : 3 november 1836 te Puttershoek  
Gedoopt : onbekend  
Overleden : abt. 1894 te Heerjansdam  
Beroep : huisvrouw  
Ouders : **Gerrit van Andel en Johanna Intveld (in't Veld?)**  
Kinderen : **Gerrit Willemstein**, zie gen. VII

**Neeltje van Andel** was eerder gehuwd met **Johannis van Oudheusden**, geboren 17 oktober 1833 te Puttershoek, overleden 15 februari 1876 te Heerjansdam.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend;

**Jan van Oudheusden**, geboren 18 april 1863 te Puttershoek  
**Gerrit van Oudheusden**, geboren 4 september 1864 te Puttershoek, overleden 4 september 1864?  
**Arie van Oudheusden**, geboren 26 april 1866 te Puttershoek, overleden 17 juli 1866 te Puttershoek  
**Arie van Oudheusden**, geboren 24 september 1867 te Heerjansdam  
**Marinus van Oudsheusden**, geboren 15 maart 1871 te Heerjansdam  
**Johanna van Oudheusden**, geboren 30 november 1873 te Heerjansdam  
**Gerrigje van Oudheusden**, geboren 19 december 1875 te Heerjansdam, overleden 17 februari 1876 te Heerjansdam.

Gerrit groeide op in het gezin, waar naast hem, de volgende kinderen aanwezig waren;

Lena, Joost en Frans Willemstein, Jan, Arie, Marinus en Johanna van Oudheusden

In dit gezin, was op een bepaald moment, de volgende aangehuwde dochter aanwezig;

**Jannigje Bol**, volgens overlevering geboren 4 april 1867 te Heerjansdam. Dit kan echter niet kloppen, of de datum of de geboorteplaats zijn fout. Ik denk zelf de geboorteplaats, aangezien ik de archivaris van Heerjansdam 10 jaar heb laten doorspitten. HELP - HELP

Van de familie van Oudheusden weet ik alles wat er te weten valt, deze stamboom is namelijk te zien op Internet. Onlangs zit ook de connectie Willemstein / van Oudheusden erin, met dank aan Herma, de kleindochter van Marinus van Oudheusden die eerst niet op de hoogte was, maar mij waarschijnlijk zat werd en dus ook maar mee ging spitten. Ja, ik sta erom bekend dat ik mensen hoofdpijn bezorg.

## GENERATIE VIII

Joost Willemstein en Dirksje van 't Hof, juist, daar zijn we gebleven en daar weet ik wel al wat van, maar dat heb ik nog niet gecheckt binnen gekregen.

En daarom stop ik dus nu.

Vragen zijn er nog veel meer en misschien beschikken jullie wel over antwoorden. Als je nou eens alles wat je weet aan mij (ineke) doorgeeft, kom ik een heel stuk verder. Het is mij wel al duidelijk geworden dat er veel meer familie is dat aangenomen werd. En dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Vind je het zelf totaal niet belangrijk, andere misschien wel. Dus kom op, help mee.

Wie weet wie Jannigje Bol was, de aangehuwde dochter ??????????????????

Waarom is er niets bekend van de halfbroers en zussen van Gerrit met de achternaam Willemstein?

Wie weet of het waar is dat er een connectie is tussen Vlasblom en Willemstein?????????? Denk aan de moeder (Willempje Willemstein) van Pleuntje Vlasblom, die weer de moeder was van Geertrui van Kleef????

Wie heeft er contact gehad of informatie toegestuurd gekregen van dhr D.B. Willemstein uit Bussum??????

Wie heeft er gehoord of is in het bezit van een boek, getiteld Willemstijn - Willemsteijn en Willemstein van Patrick van Griethuijsen???????? (dat boek is wellicht niet geheel waarheidsgetrouw)

Wie heeft er gehoord van Leen Gerrit Willemstein, geboren waarschijnlijk voor 1910 te Rotterdam, die op een bepaald moment emigreerde naar IOWA - USA, om daar aan de spoorlijnen te gaan werken? Hij huwde een Amerikaanse vrouw en kreeg 1 dochter?

Wie weet er iets wat ik nog niet weet? Echt alle informatie is welkom.

Mirjam heeft mij beloofd mee te gaan spitten in de Rijksarchieven en geloof me dat is nog een hele klus. Haar kennis van het Oudhollands schrift zal onmisbaar blijken want mij lukt het amper om de geboorte uittreksels van rond 1850 te ontcijferen.

En tot slot, ooit gehoord van "van Wilmsteyn"? . . . . . als dat familie is zou de oudst bekende stamvader Cornelis heetten. . . . . Als, als, als. . . . .



*We wish you a merry Christmas and a happy New Year!*

*Cees en Jopie*

*Wim en Debby en Adrienne*

*Ronald en Ineke en Robbert en Astrid*

*Paula en Jeroen*



# priet praat

van de kleinste voor de grootste



Robbert: als het regent moet ik mijn glibberjas aan.



Azthrid zegt, heel zeker, Adrienne is mijn lampje.....grote  
Vraagteken bij het hele gezin.

Maar we zijn eruit, wij zeggen Adrienne is jouw nichtje, en  
Azthrid kan de N niet zeggen en zegt dus een L, vatten  
jullie hem ..... een nichtje wordt een lichtje en een lichtje  
wordt een lampje. Ja, het duurde bij ons ook even!



Lekker lampje .....of  
gewoon een leuke  
meisie.....

Robbert: ik heb zo n trek in thee, kijk eens mijn been is  
helemaal verdroogd, zolang heeft hij al geen thee gehad.

# Prietpraat

Wederom Azthid, als ik naar de basisschool ga krijg ik ook een etenbak mee.



Debby tegen Adrienne, ga je mee naar oma, nee, zegt Adrienne, ik ga naar opa.



Communicatie foutjes zijn zo gemaakt .....

Staannde bij een paddestoel in het bos zegt Tanja tegen een ander kindje. Zou kabouter spillebeen hier wonen? Welnee, er zit toch geen deur tje in!



Weer terug op school na een hele ochtend in het bos gespeeld te hebben zegt een kind pruilend ... nou hebben we niet eens buiten gespeeld.

# Prietpraat

Een kindje vraagt dan Corrie, hoe komt die baby er nou uit. Nou, eezt het hoofdje, dan de armpjes, dan de buik en dan de benen. Ja, zegt dat kindje, en wie zet het dan in elkaar?



Hallo, je bent wat vergeten, hallo, niet weglopen jij, dat zou ik ook wel willen, maar waar zijn mijn benen, hallo, hallo... ..

Bryan zit achter zijn bord met zuurkool te huilen. Troostend zegt Francisca, morgen maak ik bami voor je. Bryan kijkt erg bedenkelijk. Heb je daar vertrouwen in? zegt Francisca. Bryan antwoordt; als jij bami maakt wil ik met je trouwen!



De liefde van de man gaat nog altijd door de maag...

Kinderen kunnen heel goed conclusies trekken uit verschillende voorvallen. Aztrid op de creche; onze hond is loope enne... mijn moeder ook.

$$1 + 1 = 2$$

# Prietpraat

Het allerlaatste (nagezonden) stukje.....



Samantha ging samen met haar moeder verf kopen. Gerda kreeg de verf uitgelekt en de man zei: alstublieft jongedame. Gerda voelde zich weer jong worden omdat ze buiten kwamen. Samantha zei toen: mama, jij bent toch helemaal niet jong meer....



*Merry Christmas  
and a Happy New Year*



*Francine*

*Francisca  
en  
Nando*

*Fransé*

*Tanja*

*Bryan  
en*

*Jennifer*



**Connie, Jan, Rob en Kim van  
Summeren wensen iedereen  
Fijne Kerstdagen en een  
Gelukkig Nieuwjaar.**

## Wist U Datjes . . . . .



ja, pak nog maar even een bakkie . . . . .

- Wist u dat: Ashwin in het regionale dagblad gestaan heeft omdat hij tijdens de Onderlinge Wedstrijden van de gymvereniging de 2<sup>E</sup> prijs gewonnen heeft!! Ashwin nog van harte gefeliciteerd en goed oefenen zodat je de volgende keer de 1<sup>E</sup> prijs kunt halen.
- Wist u dat: Samantha ook al in het regionale dagblad heeft gestaan. Alle kleutergroepen van de scholen in Hedel kregen van de politie een vlaggetje voor op de fiets uitgereikt en de klas van Samantha werd op de foto gezet. Samantha, die heel leergierig is volgens de juffrouw, stond dus vooraan om te kijken wat de politieman deed en stond dus goed duidelijk in de krant.
- Wist u dat: Samantha met les-zwemmen het blauwe bandje al heeft. Dit betekent dat ze binnen nu en afzienbare tijd voor haar A-diploma mag zwemmen. Nou, Samantha, knap hoor. Nog even goed je best doen en als je dan slaagt kun je volgend jaar zomer alleen zwemmen.
- Wist u dat: de spreuk ZO VADER ZO ZOON bij de familie van Summeren zeker uit komt. Nadat Jan Prins Carnaval is geweest zit hij nu in de raad van elf. Wacht, dacht Rob, dan kan ik ook. En ja hoor, Rob is ook uitgekozen om in de Jeugd Raad van Elf plaats te nemen. Wij wensen jullie een heel gezellig Carnaval toe in het jaar 2000 met twee raadsleden van in het gezin.
- Wist u dat: Cees nog geen "Wist u datjes" weet.
- Wist u dat: Kim eerst altijd juffrouwen heeft gehad op school. Nou die tijd is voorbij, want ze heeft nu een meester in klas en dat vindt ze supergaaaaaaaaf.
- Wist u dat: Connie tegenwoordig in haar superblitse TR&7 ook mobiel bereikbaar is. Dus als jullie ze thuis niet treffen kunnen jullie ze bereiken onder no. 06-26842705.
- Wist u dat: Roy al een flinke vent is geworden en zelfs al tot 10 kan tellen. Goed hoor.

## Wist u dat?...

- Bryan naar school gaat en dit heel leuk vindt maar hij wel bang is voor Sinterklaas, zijn baard is namelijk te lang.
- Bryan het vreemd vindt dat Oma alleen naar Cyprus is en niet met Oma Sjanie, met wie moet ze nu kletsen?
- Dick Willemstein van zijn geloof is afgestapt en tegenwoordig Opel rijdt? Nou ja rijdt, het kan er maar vast staan. Af en toe een tochtje mee maken.
- Jennifer de waterpokken heeft gehad in de vakantie, maar nu alles weer goed gaat? Ze is weer heel ondeugend en volgens Bryan zijn alle waterpikkels weg.
- Tanja haar auto heeft ingeruild voor een busje? Dat dat heel goed uitkwam i.v.m de verhuizing?
- Zij namelijk hun huis hebben verkocht en nu tijdelijk bij moeders zitten?
- René in januari een nieuwe Daf krijgt en dat de zaken dan waarschijnlijk wel goed lopen.
- Sjanie het Omaatje spelen wel heel erg goed afgaat?
- Bastiaan en Bianca daar ook heel blij mee zijn?
- Debby nu ook sinds september in de kapsalon werkt, het gaat haar goed af en ze vindt het tot nu toe erg leuk, veel succes hoor.
- Patricia de kapsalon per december heeft verlaten en bij haar andere baas nu de hele week werkt, ook veel succes.
- Adriënne afgelopen maandag voor het eerst met bandjes heeft gezwommen. Knap hoor.
- Wim W. (tja welke) van plan is om een dictator aan te schaffen, hij komt in de auto vaak op bijzonder goede ideeën. En ja hoor, een dictator is dan een uitkomst.
- Het heel moeilijk is om bij sommige familieleden Wist u datjes te verzamelen.
- Robbert geen last heeft van vieze billetjes. Ken je die doekjes om hygiënisch je aanrecht te reinigen? Juist ja van de Glorix. Nou, Ronald gebruikte die doekjes in de vakantie om Robbert z'n billen af te vegen.

## Wist u dat?.....



- De familie van der Lee en Willemstein de zonsverduistering hebben meegemaakt in de vakantie, jawel in Zeeland. Enige minuten voor tijd; Ronald zat buiten de krant te lezen en opeens werd het geheel donker. De eclips, offe . . . was het Ineke die voor hem bukte om een doekje van de grond te rapen.
- Kjeld al voordat hij kan praten zijn eerste diploma heeft behaald?
- Het zijn zwarte pieten diploma is ?
- Waarschijnlijk niemand (behalve Monze en Wim en Nadia) weet wat dat is?
- Terrence namelijk ook geslaagd is?
- Hij zelfs al gepromoveerd is naar de volgende groep?
- Deze onzin over babyzwemmen gaat?
- Dit voor betreffende moeders geen onzin is, maar een heel serieuze bezigheid.
- Kjeld het wel jammer vindt dat hij niet meer bij zijn neef in de groep zit.
- Kjeld zijn eerste Sinterklaascadeau een soepstengel is.
- Hij ook een mobiele telefoon heeft gekregen waar tante Liliane niet van af kan blijven.
- Zelfs oma Bep Willemstein denkt dat ze gebeld wordt als Kjeld (of Liliane) ermee aan het spelen is.
- Verder niemand van de redactie wist u datjes meer wist?
- Wij blijven hopen dat er toch nog iemand is die wist u datjes weet?
- Wij er maar vast bij vertellen dat u nog een half jaar de tijd heeft, maar deze gerust alvast mag inleveren?



**TOEGANG**

Zondag 9 januari

vanaf 15.<sup>00</sup> uur TOT ± 18.<sup>00</sup> uur

Nieuwjaarsreceptie in de  
kantine van  
Voetbal ver. Barendrecht.

~~TOT~~ dan.



Vanuit Bergen op Zoom wensen  
Willeke en Cora iedereen

Prettige Kerstdagen  
Gelukkig Nieuwjaar en  
een geweldig Millennium!





**DICK, GERDA, SAMANTHA  
EN ROY DE VISSER WENSEN  
JULLIE ALLEN**

***PRETTIGE KERSTDAGEN EN  
EEN GELUKKIG 2000***





Post bericht uit  
Hedel.



Wij wensen alle familieleden  
Prettige Kerstdagen  
En één super-super begin van  
Een nieuwe Eeuw

**Dick-Meta-Ashwin**



Vanuit Hedel wens ik alle  
Familie leden van het  
't Filisteintje.

Goede Kerstdagen en een  
gezegend

Nieuwjaar  
(2000)

Jannie Willemstein.

GIE \* ZEL \* LIG \* KERST \* FEEST



*en Gelukkig Nieuwjaar |*



WIM

MONTSE

NADIA

TERENCE



Voor iedereen Prettige Kerstdagen  
en voor 2000 "veel geluk"  
"Liefde"  
"gezondheid"

toegewenst door:

Geet

Monique

Yaela

Cheyenne

Beste familie,

Daar zit je dan met je goeie gedrag, met een pen in de hand van je nicht die net een heel lief dochtertje heeft gekregen.

Zij was, en waarschijnlijk velen met haar erg benieuwd naar onze trouwplannen en voorbereidingen. Daar kunnen we natuurlijk niet teveel over zeggen want dan is het niet leuk meer. Maar vooruit we zullen vast het een en ander uit de doeken doen.

Het begon natuurlijk met het aanzoek, en geloof het of niet maar Steef heeft eerst aan Jan en Truus gevraagd of ze wel accoord gingen en zowaar ze gingen accoord.

Het klinkt misschien een beetje als een sprookje maar geloof me maar (ongetrouwde familieleden) het kan echt.

Op een dag ga je net zoals anders naar je werk toe. 1 collega moet naar de dokter, last van haar darmen of zoiets en jij moet haar dienst overnemen. Dat doe je natuurlijk zonder tegenstribbelen want och Steef is ook aan het werk dus dat maakt niet uit.

Dan komt er een vlucht binnen en je wilt graag even naar buiten dus bied je je collega's aan om de passagiers van het vliegtuig op te halen. Dat hoeft niet want het is zo koud en jij hebt een rokje aan en hun een broek dus blijf maar lekker binnen.

Als een half uur later de passagiers van de volgende vlucht naar het toestel gebracht moeten worden hebben ze opeens niet meer zoveel medelijden en wordt je min of meer verplicht om de vlucht in te stappen.

Beetje raar allemaal maar ja, ze zijn wel vaker een beetje vreemd dus daar denk je niet echt over na.

Afijn je bent in het vliegtuig met alle passagiers en loopt de cockpit binnen met het papiertje voor de piloot en opeens staat je eigen vent achter je keurig in het pak en met een bos rozen in zijn hand. Hij was zelfs een beetje nerveus en ja hoor toen kwam het hoge woord eruit. Dicky wil je met me trouwen? Het antwoord is jullie intussen waarschijnlijk wel bekend.

We zijn daarna met zo'n onwijs grote cadillac naar huis gereden, en hebben heerlijk gedineerd bij Bart van de Bistro waar we ook nog een fles wijn aangeboden kregen van John en Esther Bakker.

In oktober zijn we in ondertrouw gegaan, en zelfs daar wist Steef weer iets leuks van te maken. Eerst thuis opgehaal met de taxi en daarna met diezelfde taxi naar de Euromast om een lekker bakkie met gebak te doen.

De feiten op een rijtje.

Wij gaan dus trouwen op 14 januari 2000.

In het West-Friese dorp Marrum

Dicky met een oranje jurk en Steef in een paars pak.

Uiteraard doen wij niet aan feesten ten eerste omdat we daar zelf niet van houden en ten tweede omdat dat met zo'n grote familie aan weerszijden veel teveel geld kost.

Als jullie willen weten of bovenstaande waar is dan moet je nog even geduld hebben want de kaart zal binnenkort in de bus vallen.

PS Iedereen is natuurlijk van harte welkom ooms, tantes, neven, nichten en alles wat daarbij hoort. We hopen jullie allemaal te zien op 14 januari 2000.



Bij deze wil ik de pen aan Jolanda doorgeven want wie weet slaat het trouwvirus dan wel over.



WIJ WENSEN JULLIE GEZELLIGE  
FEESTDAGEN EN HET ALLERBESTE IN HET  
NIEUWE JAAR.

JAN EN TRUUS  
SIEM, AFKE, JOHN EN MARK  
CONNY, BAS, FRANK EN RUTGER  
DICKY EN STEFAAN



*Bestemd voor elkander.*

*Bestemd voor een ander.*

*Hopelijk kunnen wij door zo te leven.*

*Ons echt eens aan die ander geven.*

Dit is wat wij jullie toewensen voor het komende jaar.



CORRY

Erick

FIELLR

Janet

Jonny

Wilma



DANNY

Francis

Bianca

BASTIAAN

Sjanie

EN DE BEESTENBOEL !!

